



Het grote Instuif Vriendenboek

Inhoud

Onze Leidingsploeg.....	2
Woordje van de hoofdleiding.....	7
Corona maatregelen.....	8
Praktische info.....	9
Lidgeld & inschrijven.....	9
Meer info over Chiro Instuif.....	10
Extra info over kalenderdagen.....	10
Broekventjes.....	11
Speelclub.....	12
Rakkers.....	13
Toppers.....	14
Kerels.....	15
Kleurplaat.....	17
Onze hoofdsponsors.....	19

Onze Leidingsploeg



Naam: Sander

Bijnaam: lange

Hoeveelste jaar leiding? 4

Hobby's: Basketbal

Lievelingsdier: junikever

Leiding van: Broekventjes



Naam: Frédéric

Bijnaam: Fredje/ Peeters Frédéric

Hoeveelste jaar leiding? 3

Hobby's: voetbal

Lievelingsdier: hangoorkonijn

Leiding van: Aspiranten



Naam: Jasper

Bijnaam: nichtje

Hoeveelste jaar leiding? 2

Hobby's: chillen

Lievelingsdier: Ezel

Leiding van: Rakkers



Naam: Kobe

Bijnaam: Kobelicious

Hoeveelste jaar leiding? 7

Hobby's: Turnen

Lievelingsdier: Toekan en zwaluw

Leiding van: Toppers



Naam: Mats

Bijnaam: Matsu Matsu, Kubi

Hoeveelste jaar leiding? 2

Hobby's: Voetbal, cubiconainers vullen

Lievelingsdier: rhinecanthus rectangularus

Leiding van: Kerels



Naam: Kasper

Bijnaam: Kapster, slagertje

Hoeveelste jaar leiding? 2

Hobby's: Vliegen enzo

Lievelingsdier: zweefvliegtuig

Leiding van: Rakkers



Naam: Robbe J

Bijnaam: Janssens

Hoeveelste jaar leiding? 2

Hobby's: zich inzetten

Lievelingsdier: hamerhaai

Leiding van: Toppers



Naam: Kwinten

Bijnaam: prietpraat

Hoeveelste jaar leiding? 3

Hobby's: stomme klap verkopen

Lievelingsdier: cavia, hamster,...

Leiding van: Kerels



Naam: Ebe

Bijnaam: Locomotief

Hoeveelste jaar leiding? 3

Hobby's: Werken in den Okay

Lievelingsdier: Labradoodles

Leiding van: Speelclub



Naam: Brecht

Bijnaam: Buffel

Hoeveelste jaar leiding? 5

Hobby's: buffelen, werken

Lievelingsdier: Indische waterbuffel

Leiding van: Speelclub



Naam: Spie

Bijnaam: Glenn

Hoeveelste jaar leiding? 4

Hobby's: KV

Lievelingsdier: kippen

Leiding van: Broekventjes



Naam: Noah

Bijnaam: Fosjee Gosjee

Hoeveelste jaar leiding? 1

Hobby's: Schaken en waterpolo

Lievelingsdier: babygirafjes

Leiding van: Broekventjes



Naam: Robbe

Bijnaam: vakantieganger, weust

Hoeveelste jaar leiding? 4

Hobby's: op vakantie gaan, zwemmen

Lievelingsdier: Bonobo

Leiding van: Aspiranten



Naam: Bram

Bijnaam: Koala

Hoeveelste jaar leiding? 5

Hobby's: Fietsen voor deliveroo

Lievelingsdier: Tasmaanse duivel

Leiding van: Toppers



Naam: Senne

Bijnaam: Dante

Hoeveelste jaar leiding? 1

Hobby's: Rijden met de scooter, biljarten

Lievelingsdier: Rat

Leiding van: Rakkers



Naam: Sam

Bijnaam: Samson

Hoeveelste jaar leiding? 1

Hobby's: Fietsen en kayakken

Lievelingsdier: Witnekraaf

Leiding van: Speelclub



Naam: Toon

Bijnaam: Cocky

Hoeveelste jaar leiding? 1

Hobby's: Skaten en vallen

Lievelingsdier: vliegende eekhoorn

Leiding van: Speelclub



Naam: Jasper

Bijnaam: Heymans 2

Hoeveelste jaar leiding? 1

Hobby's: Wandelen door de straten van Blaasveld

Lievelingsdier: naaktslak

Leiding van: Rakkers



Naam: Thibo

Bijnaam: Heinz

Hoeveelste jaar leiding? 1

Hobby's: Boos kijken, Ketchup eten (van heinz)

Lievelingsdier: bladluis

Leiding van: Broekventjes

Woordje van de hoofdleiding

Beste ouders, leden en sympathisanten,

We staan aan de start van een (hopelijk) normaler jaar, waar we weer elke zondag elkaar kunnen zien. Maar die dingen zijn nog niet helemaal zeker, we zullen jullie op de hoogte houden via onze kanalen (facebook, site,...)

We zijn enorm blij dat we weer kunnen met onze Chirowerking, de leiders zijn er klaar voor en hopelijk zijn jullie er ook klaar voor. We hebben een supertof bivak achter de rug, waar we in 1 grote bubbel konden leven en spelen. Ik denk dat iedereen meer dan 1 leuk verhaal kan vertellen.

Verder willen we nog van de gelegenheid gebruik maken om al onze leiders, VB's, kookouders, onze leidingsploeg en andere vrijwilligers enorm te bedanken. We zijn trots op iedereen die op vrijwillige(!) basis zijn steen(tje) bijdraagt aan onze chirowerking. Komend jaar hebben we veel nood aan deze vrijwilligers om onze chirowerking draaiende te houden. Dikke merci voor jullie belangeloze inzet!

We zullen er alles aan doen om het komende chirojaar weer even bagelijk, en misschien zelfs bangelijker te maken.

Hoe blij we ook zijn om terug Chiro te kunnen geven, het voelt toch altijd een beetje raar aan dat deze leiders er niet meer bij zullen zijn. **Wannes, Jonas en Toon** een dikke merci voor de fijne tijd die we met jullie hebben beleefd in de Chiro! Je hebt voor altijd een plaats in ons Instuif-hart. Met andere woorden "Gelle zijt legendes". Nu worden jullie ook met open armen ontvangen door het oud-leidingsteam.

Met **Sam, Toon, Senne, Thibo, Noah en Jasper H.** verwelkomen we **ZES** nieuwe gezichten in de leidingsploeg, die het ongetwijfeld geweldig gaan doen.

We willen jullie graag ook even voorstellen aan onze nieuwe aanwinsten bij de hoofdleiding, Kobe gaat dit jaar 2 mannen opleiden tot waardige Instuif hoofdleiding. Welkom **Sander Huybrechts en Robbe Wuyts**. Voor vragen kan je altijd bij ons terecht!

Dan rest er ons nog maar één ding te zeggen,

CHIRO INSTUIF FEESTJE BOUWEN!

Chirogroetjes van jullie hoofdleiding,

Robbe Wuyts, Sander Huybrechts

&

Kobe Van Muylder

Corona maatregelen

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

1. Zieke leden en leiding blijven thuis

Wie ziek is of symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.

2. Extra hygiënemaatregelen

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, ...

De leden die 12 jaar of ouder zijn nemen elke zondag een mondmasker mee.

3. Update

Joepie, vanaf 1 september kan het jeugdwerk terug opstarten zonder beperkingen! Om alles veilig te laten verlopen, geven we enkele richtlijnen mee:

- Laat je activiteit bij voorkeur nog steeds buiten doorgaan.
- Verluchting en ventilatie van binnenruimtes blijven van groot belang.
- Basishygiëne blijft cruciaal. Was regelmatig je handen, nies en hoest in je elleboog, ...
- Wie ziek is of in contact is geweest met iemand die ziek is, blijft thuis.
- +12 draagt een mondmasker wanneer er onvoldoende afstand kan gehouden worden tegenover externen.
- Blijf een verantwoordelijke aanduiden die aanspreekpunt is in geval van besmetting. Zorg ervoor dat je altijd weet wie aanwezig was op activiteiten.
- Verlaat je je terrein? Dan hou je je steeds aan de maatregelen die daar gelden voor de brede samenleving.
- Geniet, maak plezier en gebruik vooral je gezond verstand!

Praktische info

Kalender*

Bieravond: 18 september

Kristus Koning Feest: 6 november

Kampkost: ... februari

Buikschuiven: /

BBQ: 26 juni

Infoavond: nog te bepalen

Bivak: 21-31 juli 2020

*Meer info over de activiteiten: zie volgende pagina

Broekventjes: 14-17u

Glenn Spiessens
Sander Huybrechts
Thibo Van Ingelgem
Noah Faucher-Gauthier

Speelclub: 14-17u30

Brecht Janssens
Ebe Braspenninckx
Sam Verhas
Toon De Kock

Rakkers: 14-18u

Kasper Hofmans
Senne Eeraerts
Jasper Heymans
Jasper De Neeff

Volwassen Begeleiding

Kjell Jacobs: 0498 41 79 78

Dieter De Kuyscher: 0495 75 60 48

E-mail:

VB_chiroynstuif@outlook.com

Toppers: 14-19u

Kobe Van Muylder
Robbe Janssens
Bram Heymans

Kerels: 14-19u30

Mats Nevens
Kwinten Hofmans

Aspiranten: 14-20u

Robbe Wuyts
Frederic Peeters

Lidgeld & inschrijven

Voor al dat chiroplezier moet er ook een kleine prijs betaald worden. Voor een heel jaar plezier onder deskundig toezicht van de leiding en een verzekering betaal je slechts **20 euro**.

OPGELET: Dit kan gestort worden op ons **nieuwe rekeningnummer BE42 9733 5268 4354** (naam en afdeling vermelden aub). Het is natuurlijk toegestaan eerst een paar zondagen te proeven van de Chiro vooraleer het lidgeld te betalen.

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via onze website, op volgende link:

<https://instuifblaasveld.weebly.com/nieuwe-leden---inschrijving.html>

Meer info over Chiro Instuif

Voor meer info over onze Chiro kan je terecht op:

- Onze website: instuifblaasveld.weebly.com
- Onze Facebookpagina: chiro Instuif
- Onze Instagrampagina: chiroinstuif

Extra info over kalenderdagen

18 September	Bieravond Op deze avond zorgt de leiding voor een waar bierfestijn. Met meer dan 40 soorten bier, vindt iedereen zijn goesting wel! Voor de jongsten en de niet-bierdrinkers zijn er natuurlijk ook andere dranken te verkrijgen. De kookouders zullen deze avond ook voor hamburgers en andere versnaperingen zorgen. 19 september zal het dan wel jammer genoeg geen chiro zijn. De leiding heeft namelijk wat tijd nodig om alles op te ruimen en even te bekomen.
6 november	Christus Koning Feest Tijdens dit grote feest bundelen we de krachten met onze goede vriendinnen van Chiro Vita. We starten de dag met een stoet door heel Blaasveld, begeleid door een echt trommelkorps. In de namiddag spelen we een groot groepsspel en 's avonds sluiten we af met een groot feest in het Parochiaal Centrum waar ook alle ouders en vrienden meer dan welkom zijn. Toneel, muziek en dans zullen zoals elk jaar weer zorgen voor een prachtige afsluiter.
5 -6 februari	Kampkost Een prachtig weekend waar jullie ouders ook eens kunnen proeven van het geweldige eten dat jullie op kamp krijgen. Onze kookouders laten zich van hun beste kant zien en toveren hun beste maaltijden op tafel, en dit alles voor een heel schappelijke prijs. De leiding zal zoals steeds zorgen voor een vlotte en vriendelijke bediening. Hopelijk tot dan!
Datum wordt later meegedeeld	Buikschuiven Op deze mooie lentedag kan je bij Chiro Instuif terecht voor een beetje verfrissing en amusement. Het doel van het buikschuiven is zeer simpel: zo ver mogelijk schuiven op een luchtkussen ingesmeerd met bruine zeep en water. De kleinsten onder ons kunnen zich te pletter amuseren op het springkasteel of met de andere aanwezige animatie.
26 juni	BBQ Deze dag is de traditionele afsluiter van het Chirojaar. We gaan zwemmen samen met Chiro Vita en nadien staat er op de speelplaats een heerlijke BBQ te wachten om samen van te genieten met je vrienden en familie.
Nog te bepalen	Infoavond Vlak voor de grote vakantie zullen wij opnieuw onze infoavond organiseren. Tijdens deze avond zal de leiding voor de ouders van de jongste groepen wat meer informatie geven over het kamp en ook het thema zal kort toegelicht worden. Je kan hier natuurlijk ook terecht met alle vragen over het kamp.
21-31 juli	Bivak Eind juli is het dan eindelijk zo ver! Het moment waar we al een heel jaar naar toe werken en naar uitkijken. Met een bangelijk uitgewerkt thema, een supergemotiveerde kookploeg en een mega enthousiaste leidingsploeg staat het kamp garant voor 10 dagen boordevol plezier tot je erbij neervalt!

Broekventjes

Na een lange maand wachten is het moment aangebroken dat het nieuwe chirojaar van start gaat. We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn dit chirojaar. We gaan dit jaar weer volop:

- Ravotten in het bos
- Chiroliedjes luidkeels meezingen
- Plezier maken
- avonturen beleven
- vriendjes maken
- ...

De chiro is elke zondag van 14 uur tot 17 uur. Wij verwachten dat jullie natuurlijk in chiro-uniform komen, als jullie dit nog niet hebben, kan je altijd bij de Banier in Mechelen terecht voor een chirobroek en bij de leiding voor een chirotrui. Elke zondag krijgen jullie een sapje van ons en hiervoor vragen wij 0,50 euro.

Ook zullen we dit jaar een facebookgroep aanmaken voor de ouders, Hier kunnen jullie sfeerfoto's bekijken van wat we elke zondag gedaan hebben. Ook laten we hierin weten of jullie iets speciaals moeten meenemen op zondag.

Wij hopen jullie elke zondag weer stralend op de chiro te zien, jullie liefvallige medeleiding:

Sander: 0470 02 77 98

Spie: 0474 19 05 38

Noah: 0487 27 22 17

Thibo: 0468 30 48 45



Speelclub

Beste stoere fiere leden van de Speelclub,

Als jullie dit lezen wil dit zeggen dat er weer een nieuw chiro jaar gestart is.

Wij als leiding kijken er enorm naar uit om op zondag te gaan ravotten met jullie .

We hebben al knotsgekke ideetjes uitgewerkt met de leiding , zo zitten er een paar thema zondagen aan

te komen . En zullen we ook af en toe jullie wegwijs gaan maken in het bel-air. Jullie de beste

verstopplaatsen laten zien. Jullie nog eens goed laten zweten als jullie eens een voetbalwedstrijdje

tegen de leiding spelen. We gaan al die leuke chiro liedjes meezingen en alle leuke spellen spelen die er bestaan.

Met andere woorden we gaan alles doen behalve ons vervelen.

We zijn al een hele toffe groep maar voor extra plezier is er altijd plek. Dus heb je leuke vriendjes neem

ze op zondag gewoon mee hoe meer zielen hoe meer vreugde.

Zo zal er hopelijk als alles goed verloopt een weekend volgen. Samen met de broekventjes hier zullen wij

nog verdere info over geven in de loop van het jaar.

Zo nodigen wij jullie uit op zondag van **14u -17.30** om jullie je rot te komen amuseren met de chiro

En om te eindigen hier jullie fantastische leiding :

Moesten de mama's/ papa's nog met vragen zitten neem gerust contact met ons op en neem eens een

kijkje op onze website van chiro instuif.

Toon De Kock (Cockie) +32468544319 / Sam Verhas (Samson +32468267147

Ebe Braspenincx (knuffelbeer) +32495273167 / Brecht Janssens (Janssens) +32478122846

Rakkers

Beste ouders en Rakkers,



Eerst en vooral welkom bij de Rakkers, we hopen dat jullie er even veel zin in hebben als wij voor dit Chirojaar. Hopelijk hebben jullie een spetterend kamp/vakantie gehad. Even de praktische dingen voor dit jaar:

- We eten elke laatste zondag op de Chiro, vergeet zeker geen geld mee te geven dan.
- Hou ook in jullie achterhoofd dat we dit jaar op weekend gaan.
- Elke zondag van 14u tot 18u zullen we ons vollenbak amuseren.
- We hebben ook een Facebookgroep aangemaakt, we zullen jullie daarover meer vertellen tijdens onze eerste Chirozondag.

We hopen dat we dit jaar niet al te hard worden gehinderd door de Coronamaatregelen. Als er iets zou veranderen wat voor ons van nut is dan zullen we dit zeker laten weten in onze Facebookgroep. We gaan er een bangelijk Chirojaar van maken, probeer elke zondag ook met de fiets te komen dan kunnen we al eens gaan ravotten en spelen buiten Blaasveld. Mits jullie nog vragen hebben kunnen jullie ons altijd bereiken via facebook maar ook op onze persoonlijke nummers. Vergeet trouwens jullie uniform niet elke zondag aan te doen!

Op de chiro wordt er zeker niet gepest! Pesten is iets heel lelijks en kunnen we niet door de vingers zien.

Met vriendelijke groeten, jullie leiding

Jasper De Neeff: 0472244568

Senne Eeraerts: 0476237380

Kasper Hofmans: 0499848076

Jasper Heymans: 0468348721



Toppers

ook wel de groep met de coolste leiders van de chiro genoemd.

Jaja het is zo ver het begin van een nieuw top Chiro jaar . voor sommige het eerste jaar bij de grotere groepen, de anderen hebben er al een jaartje op zitten. Hou jullie maar vast aan de takken van de bomen (letterlijk en figuurlijk) voor dit jaar want het wordt het (door jullie bangelijke leiders en mede-toppers) een knaller.

Hieronder leggen we jullie even uit wat topper zijn nu weer juist inhoudt. We weten het, sommigen onder jullie zullen dit wel al weten. Maar er zijn altijd wel wat vergeetachtige types bij.

Als topper hoor je tot de oudste 3 groepen van onze chiro, ook wel de bovenbouw genoemd. Dit betekent niet dat we bovenaan in het gebouw zitten (ik zag dat sommigen onder jullie al denken). Als topper ben je (zo veel mogelijk, al dan niet elke week) aanwezig op de chiro van 14u tot 19u! Dat is ineens een uur meer dan de rakkers, maar ook maar 1tje minder dan de aspiranten. Dat betekent dat het niet lang meer is voor jullie zelf ook aspi zijn. Maar laten we beginnen met het jaar dat nu begonnen is. Jullie eten ook elke zondag met heel de groep op de Chiro en dat kan vanalles zijn. Soms gaan we eens bestellen bij zaken in de buurt, maar op andere momenten gaan we misschien ook eens zelf koken, maar dat laten we zeker op voorhand weten.

Wat zijn we zeker van plan te doen

- **Doop**
- **Themazondag**
- **Iets verkopen (voor extra activiteiten)**
- **De corona vergeten (extra info volgt nog)**

Wat moeten we zeker kunnen en doen als topper, check hieronder even het lijstje.

- Kom elke zondag in chiro-uniform naar de Chiro.
- Je mag is zot doen, maar ziet da we ni boos moeten worden.
- Vorm je een hechte band met **heel** de groep
- Heb respect voor elkaar, dat is iets dat we zeker moeten leren.
- Smeer u benen maar al in want we maken er een bangelijk jaar van.
- Breng u goed humeur mee.

Robbe janssens

0471 46 14 91

Robbejanssensx@hotmail.com

Bram Heymans

0468 23 32 42

b.heyman1405@gmail.com

Kobe Van Muylder

0470 64 42 70

kobe97@live.be

Kerels

Beste Kerels, het is weer zover! Na een lange saaie maand zonder chiro kunnen we er nu eindelijk eer in vliegen. En hoe we dat gaan doen! Hou jullie maar gereed want het komende chirojaar gaan we in hoogtempo anderhalf verloren chirojaar proberen goedmaken. Nu we eindelijk zicht hebben een min of meer normaal jaar is het tijd dat we jullie natuurlijk opleiden tot echte kerels. Een echte Kerel worden is nu eenmaal niet eenvoudig. Maar wat moet je eigenlijk kunnen om een echte Kerel te worden? Wel, we leggen jullie de belangrijkste eigenschappen van een Kerel even uit volgens het officiële Kerelreglement.

1. Een echte kerel is in staat om elke zondag van 14 uur tot 19 uur 30 aanwezig te zijn op de chiro. Indien de kerel een zondag niet kan komen dan deelt hij dit zeker op voorhand mee aan de leiding. (een hele namiddag op de PlayStation spelen is een slecht excuus als kerel om niet te komen.)
2. Een echte kerel weet natuurlijk ook dat er elke week de chiro wordt gegeten. Hiervoor dient hij dus telkens wat geld mee te nemen. Tien euro zou altijd meer dan genoeg moeten zijn dus kom zeker niet af met briefjes van vijftig euro.
3. Een echte kerel weet ook dat hij maar best elke zondag met de fiets kan komen want als kerels blijven we zeker niet altijd enkel op de chiro. Zorg dus ook zeker dat je een fiets hebt met 2 wielen, een stuur, een ketting en pedalen.
4. Maar het allerbelangrijkste aan een kerel is dat hij geen kerel kan zijn zonder een groep. Zorg er dus voor dat er altijd zoveel mogelijk jongens naar de chiro komen zodat we altijd een grote groep hebben, en misschien wel het belangrijkste van al, zorg dat die groep ook echt een groep is. Heb respect voor elkaar en wees vriendelijk, pest niet en maak geen ruzie, en dan zal er op kamp een fantastische hechte groep zijn die tien dagen kan plezier maken, want kerel zijn is eigenlijk ook een beetje feestvieren.

Voila, dat zijn de vier regels om een kerel te zijn, dus jullie weten nu wat er van jullie zal verwacht wordt op het einde van het chiro jaar. Denk alvast allemaal al eens na over een activiteit die we dit jaar kunnen doen om wat geld te verdienen zodat we grave dingen kunnen doen onder het jaar en op kamp. Duid ook alvast 18 september aan in jullie agenda want dan is het bieravond en dan worden jullie verwacht om wat te komen helpen. Ziezo, dat was het van onze kant, als jullie nog vragen hebben, stel ze gerust, en dan maken we er een onvergetelijk jaar van!

Jullie leiders,

Mats (0491 59 76 41)

Kwinten (0475 81 17 78)

Aspiranten

Beste aspiranten,

Na een maand zonder Chiro is het tijd om er weer een bangelijk jaar van te maken. We hopen jullie elke zondag met iedereen te ontvangen aangezien dat we een niet zo'n grote groep zijn. Maar met 6 kanjers van leden en 2 topleiders is dit jaar nu al geslaagd.

Niels: De pitbull van de aspiranten , de Limburgse Antwerpenaar open u ogen dit jaar maar ;)

Bram : De man die alles kan maakt de groep toch iets capabeler , Maar probeert dit jaar is niets voor te hebben eh ;)

Seppe : De mooiboy van de groep dat toch ook een beetje kan voetballen , Nog nooit 10 dagen op kamp geweest maar toch ook een instuif beest

Jannes: Grote chillbeer, wilt met alles meedoen maar kan niet veel laten we hem dit jaar met zen alle helpen

Seba: De kapotte aspirant die af en toe is in de beek beland, dit jaar springen we erover en helpen we je IQ naar boven.

Cabbeke: De man die alleen hockey kan, altijd blij en dat maakt ons blijft

Nu jullie de leden een beetje beter kennen is het tijd om er een spetterend jaar van te maken met bangelijke activiteiten smeert elle benen maar al in. Met natuurlijk als toppunt jullie eigen aspiranten fuif maar we moeten nog bekijken hoe en wat er kan ,maar jullie kunnen altijd je creativiteit al eens loslaten en ideeën verzamelen dat we der een bangelijk feestje van kunnen maken. En zo wat centjes kunnen verzamelen om absurde dingen te kunnen doen op kamp.

Groetjes jullie leiding

Fredje & Robbe

Kleurplaat



Waarom zijn deze vogeltjes zo boos?

- a) Ze kunnen niet kakken
- b) Ze willen gaan slapen
- c) Ze zijn ziek



Waar staan de bloemen in het Chiroliedje?

- a) In de straten
- b) Bij de banken op het gras
- c) Waar zijn de soldaten?

Onze hoofdsponsors

Vanaf 2014 werkt Chiro Instuif met een systeem van jaarsponsoring in plaats van voor elke activiteit apart sponsors aan te spreken. In 2017 hebben we besloten om de handen in elkaar te slaan met Chiro Vita wat betreft sponsoring. Op die manier steken we elkaar geen stokken in de wielen en kunnen we de handelaars een interessanter sponsorpakket aanbieden. Hieronder ziet u onze hoofdsponsors

Dit zijn allen handelaars die ons nauw aan het hart liggen. Wij willen deze dan ook nogmaals bedanken voor hun jarenlange steun. En aan de neutrale lezer van dit Kontaktje vragen wij het volgende: bekijk deze pagina's aandachtig en denk aan onze bevriende handelaars bij (het plannen van) uw volgende aankoop!



DVR - Sanitair 

0486/17.40.13

dvr-sanitair@live.be





 **VAN DOORSLAER**
SNACKAERT *Verzekeringskantoor*

 **APOTHEEK**
vermeiren
B L A A S V E L D

Tuinaanleg De Boeck

Klaterstraat 9A, 2830 Blaasveld

Tel.: 03 866 05 73

Brood & Banket Philippe

Kerkstraat 26, 2830 Willebroek

Tel.: 03 886 65 09



Mechelen
Guido Gezellelaan 75
Tel.: 015 34 52 13





JENNÉ & ZOON
ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ

Jenné Rudiger
Zaakvoerder
Kleine Heide 13
2830 Blaasveld
www.schrijnwerkerij-jenne.be
0475/62.55.08
rudi.jenne@telenet.be

A white line-art architectural drawing of a two-story house with a gabled roof, set against a blue background with a grid pattern.

BARBOK
RAILROAD CAFE
— BLOWFIELD —