

Reizen Instuif stelt voor:

Een all-in verblijf op het eiland Neverland



Ben je het ook beu dat Blaasveld vol met ouders zit?

Kom mee met Reizen Instuif en ga 10 dagen op avontuur met Peter Pan naar een ver eiland waar geen ouders zijn!

Wat kan u verwachten:

- 10 dagen magisch avontuur
- Een groep getrainde chefs die voor het eten zullen zorgen
- Onverwachte gebeurtenissen op het eiland



Geïnteresseerd? Sla dan onze reisbrochure open en lees de verdere informatie op de volgende bladzijden

Opgelet: de reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele verwondingen ten gevolge, van maar niet gelimiteerd tot: vliegongelukken, indianenpijlen, piratenzwaarden, kannibalensperen, krokodillenbeten, overdosissen van magisch tinkerbelstof, verleidingen van zeemeerminnen,

Inhoud

TEKSTJE HOOFDLEIDING.....	3
Wat zeker niet te vergeten?.....	4
Praktische zaken	5
Broekventjes.....	8
Speelclub (aanvullen)	9
RakkersToppers	10
Aspiranten	13
INVULLING	14
Onze Hoofdsponsors	16

TEKSTJE HOOFDLEIDING

Beste ouders, leden en andere chirovrienden,

Het Chirojaar 2021-2022 zit er weer bijna op. Na twee vreemde chirojaren konden we nog eens genieten van een volledig normaal chirojaar. We kunnen wel zeggen dat we een topjaar achter de rug hebben. De leden aantallen zaten zeer goed en naast de bekende evenementen hebben we er twee nieuwe georganiseerd. Dankzij deze extra inkomsten kunnen we er weer een bangelijk kamp van maken. Wij willen graag iedereen bedanken om zo talrijk aanwezig te zijn en ons wederom te steunen.

Dit jaar trekken we eens **niet** naar de Ardennen, we trekken ook **niet** naar de Limburg maar Instuif heeft eens nood aan een frisse zeebries en we trekken hiervoor naar het mooie Ieper.

Wat wij nog niet wisten is dat er hoog boven de wolken in Ieper een geheim eiland zweeft. Het geheime eiland van Peter Pan. Dit zijn wij te weten gekomen omdat wij een uitnodiging van Peter Pan hebben gekregen.

Van **21 tot 31 Juli** zijn wij uitgenodigd op zijn eiland om hier een paradijselijk leven te leiden. Wat veel beter zal zijn dan Blaasveld, aangezien dat Blaasveld is overgenomen door de senioren.

Natuurlijk zijn wij ingegaan op deze uitnodiging en hopen wij dat jullie allemaal met ons mee willen! Want alleen is maar alleen. Dus begin maar alvast te dromen want het gaat weer onvergetelijk worden!

Dit jaar gaan wij er gewoon vanuit dat we een normaal kamp tegemoet gaan. Voor zij die dat nieuw zijn in de Chiro zitten betekent dit dat de mama en de papa niet meteen moeten vertrekken maar dat zij naar de openingsformatie mogen kijken. Dat we ook niet in bubbels moeten zitten of speciale maatregelen moeten treffen

We zijn super blij dat we ook dit jaar weer afsluiten met een “patat” zoals wij zeggen. Een patat van een kamp! Een heel chirojaar werken we toe naar dit fantastische hoogtepunt van het hele chirogebeuren. Het kamp met Chiro Instuif, da's 11 dagen lang ravotten, spelen, zingen, dansen, eten, stappen, lopen, zwemmen, kruipen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan!

We kijken uit naar een fantastisch kamp met veel zon, veel plezier, veel vrienden... Afgaande op vorige jaren komt dat zeker in orde

Verder in dit boekje nog meer info , dus **neem het zeker eens goed door**. En vergeet je zeker niet in te schrijven **vóór 15 Juli!**

Je mag er zeker van zijn dat onze leidingsploeg en alle kookouders, enthousiast en gemotiveerd zijn om uw zoon een fantastisch en veilig kamp te bezorgen.
Tot in Ieper

Groetjes van jullie Hoofdleiding,

Sander Huybrechts & Robbe Wuyts

Chiro Instuif Feestje bouwen!

Wat zeker niet te vergeten?

Elk jaar voor het kamp zijn er wel wat moeilijkheden tijdens het inpakken van je valies.

Hier een lijst van wat wel en wat niet mee te nemen.

Schrijf/naai in zo veel mogelijk spullen van je zoon zijn naam, om het aantal verloren voorwerpen na

het kamp te beperken.

- Chiro-uniform!!!
- Verkleedkleden in thema (aandoen bij aankomst)
- Veldbed
- Slaapzak
- Hoofdkussen
- Linnenzak
- Handdoeken en washandjes
- Zeep of douchegel (ecologisch)
- Tandpasta en tandenborstel
- Korte en lange broeken
- Truien
- Regenkledij
- Nachtkledij
- Kousen
- Ondergoed
- Stap- en speelschoenen
- Zwemgerief
- Rugzak
- Drinkbus
- Brooddoos
- Zaklamp
- Schrijfgerief + papier (kaartjes en postzegels kunnen op kamp worden aangekocht. Vergeet zeker ook geen lijst met adressen voor je kleine spruit)
- Eventueel iets om te lezen
- Extra spullen per groep (zie pagina 7)

Wat nemen we zeker niet mee?

- Dure kledij
- Gsm, smartphone
- iPad, gameboy, Nintendo enz.
- Andere waardevolle spullen
- Slecht humeur

Chiro Instuif Feestje bouwen!

Praktische zaken

- Totaalprijs van het kamp:
 - **€150** voor elk eerste kind, **vanaf het tweede kind** uit elk gezin €140

- Gelieve de inschrijving voor het bivak in orde te brengen **ten laatste op 15/07**. Via één link kan je in één keer zowel de **inschrijving**, de **medische fiche** en de **betaling** in orde brengen.
 - Ga hiervoor naar onze **website**, klik op **'BIVAK'** en daarna op **'INSCHRIJVEN KAMP 2022'**
 - Of neem deze link over in je adresbalk: <https://chiroinstuif.be/>
 - Voor de inschrijving van een eventueel tweede kind uit hetzelfde gezin gebruikt u de kortingscode *'extrakind22'*
 - Wie hier nood aan heeft, kan gebruik maken van ons **afbetalingsplan**. Dit werkt zo:
 - Bij de betaling gebruikt u de kortingscode *'afbetaling22'*. Hierdoor wordt initieel €130 afgetrokken van uw totaal te betalen bedrag.
 - U betaalt het restbedrag af in maandelijkse schijven van €20.
 - Elke schijf moet maandelijks op onze rekening staan vóór de laatste dag van de betreffende maand. Ons rekeningnummer is BE42 9733 5268 4354
 - De laatste maand van de afbetaling schrijft u het resterende saldo over. Zo is de volledige afbetaling correct afgerond.

- **Valiezen** dienen zoveel mogelijk zelf meegebracht te worden op 21 juli.
 - Als dat door omstandigheden niet lukt (bijvoorbeeld groepen die met de fiets gaan, of als u geen eigen vervoer hebt), kan je je valies binnenbrengen op **vrijdag 15 juli tussen 19u en 20u** aan de chirolokalen.

- Uw zoon zijn **identiteitskaart / ISI+-kaart en 2 klevertjes van de mutualiteit** dient u ons te bezorgen:

- Indien uw kind op kamp **medicatie** dient te nemen, kan je die afgeven aan Samira Van Dam of Jolien Broomans:
 - Ofwel op 16 juli bij het binnenbrengen van de valiezen
 - Ofwel op 21 juli bij het afzetten van uw zoon op de kampplaats

- Zoals elk jaar rijden onze oudere groepen **met de fiets op kamp**
 - Zorg ervoor dat ze een degelijke en reglementaire fiets hebben.

De leiding van Kerels en Aspiranten hebben de nodige informatie hierover in hun stukje verwerkt. Bij vragen kan je hen rechtstreeks contacteren.

- Uw zoon wordt verwacht op de kampplaats **op 21 juli**

- Vanaf 16 uur mogen de leden op de kampplaats, om 17 uur is het openingsformatie waarna de ouders vertrekken.
- Hier zijn wel al enkele praktische afspraken die we vragen te volgen:
 - Probeer zoveel mogelijk te carpoolen, op die manier zijn er niet te veel auto's tesamen.
 - Nadien is er nog avondeten voorzien voor de leden.
- Bij dringende gevallen, en enkel in hoge nood, kan je **tijdens** het kamp contact opnemen met instuif (en dit dag en nacht) op het volgende nummer

INSTUIFFOON: 0470261163

- Wil je je kleine of grote spruit een **kaartje sturen** dan kan dit op het volgende adres:

Chiro Instuif
Naam + groep
 Pappotstraat 42
 8902 Ieper

- Leden kunnen op bivak **kaartjes en postzegels aankopen**.
 - De prijs van een postzegel bedraagt €1,20 en de prijs van een kaartje bedraagt €1,00.
 - U kan daarvoor een zakcentje meegeven.
 - Of u kan het op voorhand voor uw zoon aankopen:
 - Op 16 juli bij het binnenbrengen van de valiezen.
- We vragen ook om per afdeling **mee te brengen**:
 - Broekventjes: Pak WC-Papier
 - Speelclub: Pot confituur
 - Rakkers: Pak WC-papier
 - Toppers: Pot choco
 - Kerels: Pot confituur
 - Aspiranten: Pot choco

- Je mag ons terug verwachten in Blaasveld op **zondag 31 juli**.
 - de praktische uitleg over het verloop van deze dag zal u ook in de mail terugvinden die u voor de start van het bivak gestuurd wordt.
- Ook op 31 juli kan u de **bagage** van uw zoon ophalen. Dit zal als volgt gaan:
 - Bagage wordt uit de camion geladen en per groep verdeeld. Gelieve de bagage pas te nemen als deze op zijn plek staat. Zo zorgen we er samen voor dat alles vlot verloopt.
- In de aanloop naar het bivak, maar ook op bivak, kan u ons volgen via onze website (instuifblaasveld.weebly.com) of via de Facebook- of Instagrampagina van Chiro Instuif.
 - Regelmatig zal hier nieuws verschijnen...(foto's, voorstelling thema, praktische info e.d.) i.v.m. het bivak.
- Doorheen het kamp worden er regelmatig foto's genomen van de leden tijdens de activiteiten. Deze foto's worden geplaatst in een gesloten google drive, je krijgt hiervoor een geheime link om de privacy zo veel mogelijk te respecteren. Deze geheime link zal ook in de mail staan die we elke ouder sturen die zijn zoon of zonen heeft ingeschreven.
- Mocht u dit Kontaktje niet meer terugvinden, kan u dit ook downloaden en lezen op onze website (instuifblaasveld.weebly.com/kontaktje)

Broekventjes

UCH, broekventjes

Hier spreken opperhoofden Spie, Noah, Sander en Thibo. Om het chirojaar af te sluiten nemen wij jullie mee naar het verre Neverland. Daar gaan wij samen met de andere bewoners van Neverland een bangelijk kamp houden!

Wij, als echte indianen moeten laten zien dat wij echte indianen zijn. Vergeet daarom zeker jullie indianenpak niet! We kijken er allemaal enorm naar uit om met jullie 10 dagen weg te zijn op het hoogtepunt van het chirojaar!

maak jullie al maar klaar voor:

- olympische dag
- een trektocht
- een legerdag
- zelfkookdag
- een supergroot kampvuur (toch wel één van de specialiteiten van de indianen)
- het superlekkere eten van de kookies
- al je favoriete chirospeletjes

Om jullie helemaal up-to-date te maken over het kamp, is er voor jullie ouders een infoavond voordat het kamp begint. Deze datum wordt nog meegedeeld in de facebookgroep.

Tot dan!

Spie, Noah, Sander en Thibo



Speelclub (aanvullen)

Hey beste speelclub ,

Zoals je wel weet als je dit boekje krijgt. Wil dit 2 dingen zeggen . Dat we jullie jammer genoeg moeten zeggen dat het fantastische chiro jaar er bijna op zit. Geen stress na elk goed chiro jaar komt er nog een beter jaar. Maar ook wil dat zeggen dat wij weer op kamp gaan en dit jaar is dat naar leper. Wij gaan dit jaar op kamp als (trommelgeroffel) DE LOSTBOYS van peter pan. Wij de dappere knapen van het eiland **Nooit Gedachte Land** . Onze aanwezigheid is nu meer dan ooit genoodzaakt. Onze goeie vriend Peter Pan is daar weer van alles aan het uitsteken. Dus heeft Tinkerbel gevraagd aan haar beste en re vrienden gevraagd. Om daar een oogje in het zeil te gaan houden.

En terwijl wij dat doen moeten wij gewoon ons blije speelse zelve blijven.

Niks moeilijk aan zou je denken maar pas op . Wij weten dat het allemaal zalig is om in onze kenmerkende kledij rond te lopen. Zoals de typische onesie 's gemaakt van dierenhuiden of onze buitenspeel kledij gemaakt van alles wat ons lieve. Moedertje natuur ons te bieden heeft. Zodat als wij bij het ravotten weer eens vuil thuis komen niemand het merkt 😊 . En eenmaal aangekomen in kledij zijn wij helemaal klaar om ons 10 dagen volledig te smijten .

Wij kijken er alvast naar uit Jullie leiding

Ebe / Sam



Toon/Brecht

Chiro Instuif Feestje bouwen!

Rakkers

Beste Rakkers
aka pyjama boys

Jammer genoeg komt het chirojaar weer op zijn eind. We hebben als leiding al enorm genoten en we hebben er al voor gezorgd dat jullie Instuif-waardige chirozondagen hebben kunnen beleven.

Wees echter niet getreurd, want na een bangelijk chirojaar moet zoals jullie allemaal wel weten het leukste nog komen, namelijk het altijd lang verwachte kamp. Dit jaar zullen jullie op 21 juli verwacht worden in het verre leper, ook wel Neverlands genoemd. Aangezien we doorheen het jaar gezien hebben dat jullie (en de leiding misschien ook wel een klein beetje) nogal graag slapen tijdens dode vis, zullen jullie daar verwacht worden in jullie beste en mooiste pyjama.



Enkele attributen waardoor jij jouw verkleedkleden nog bangelijker kan maken:

- (natuurlijk) een pyjama
- een slaapmuts
- een slaapmasker
- lekker comfortabele pantoffels
- De teddybeer kan natuurlijk niet ontbreken
- een slaapmatje, voor als je een dutje wilt doen midden op het terrein
- ...

Wij zijn op dit moment bezig het topkamp voor te bereiden voor onze allerliefste rakkers. Jullie kunnen jullie zeker verwachten aan een kamp vol leuke spelletjes en plezier, lekker eten en avonturen om nadien nooit meer te vergeten.

Wij hebben alvast super veel zin in het kamp. Hopelijk zien jullie het ook allemaal zitten en gaan we er samen een onvergetelijk kamp van maken!

Jullie leiders,
Senne, Kasper, Jasper D en Jasper H

Toppers

Beste toppers,

We hebben geluk dit jaar, er is iemand die ons heeft uitgenodigd om mee te gaan naar Neverland. Jullie kennen Peter Pan waarschijnlijk al, maar kennen jullie hem ook persoonlijk? Daar komt dit jaar van 21 tot 31 juli verandering in.

Wisten jullie al dat je in Neverland geraakt als je door leper rijdt, daarom spreken we dit jaar ook daar af.

We kregen deze brief van Peter Pan:

Blaasveld is al enkele weken overgenomen door de oudjes, daarom nodig ik jullie uit in Neverland. Omdat ik weet dat de toppers wel echte zeelui worden genoemd wil ik dat jullie ook op die manier naar hier komen. Jullie kunnen nog niet direct de baas van het schip worden dus kom als matroos. Hoe ziet een goede matroos er uit? Kijk even naar de foto hieronder.

Liefs, Peter Pan xoxo

Dus zoals jullie hebben kunnen lezen zijn we uitgenodigd in Neverland om aan die oudjes in Blaasveld te ontsnappen. We zien jullie daar graag verschijnen op 21 juli ;)

Dit kamp zien we jullie (net zoals de rest van het jaar) graag in grote aantallen verschijnen.

Wat nemen we mee als echte toppers?

- Knuffel
- Rode kousen of ander accessoire
- Zeker en vast u goed humeur!

We hopen dat jullie er allemaal zin in hebben!

Jullie (supertoffe) leiders,

Kobe, Bram en Robbe



Chiro Instuif Feestje bouwen!

Beste Kerels,

Het chirojaar zit er weeral bijna op. We hebben ons dit jaar hopelijk allemaal wel goed geamuseerd. Sommigen waarschijnlijk meer dan de anderen. Jullie voelden aan de sfeer op de Chiro dat er waarschijnlijk iets leuk zat aan te komen, wel dat is zo. Want het kamp staat voor de deur. En niet zomaar een kamp neen, het beste kamp dat jullie gaan meemaken. Met jullie als groep en Kwinten en Mats als leiding zal dit een magisch kamp zijn



Jullie horen het al “een magisch kamp” . Dat klopt we reizen dit jaar mee naar Neverland (ook wel gekend als Ieper). Als kerel zijnde hebben jullie het hele jaar door al laten zien dat jullie veel kunnen eten. Wel dit kamp gaan jullie dit weer laten zien door als een echte kannibaal verkleed te komen (Het enige nadeel is, jullie zullen dan mensenvlees moeten eten en geen Romeo XXL meer).

Hoe ziet een kannibaal eruit?

- Een kannibaal draagt graag echt mensenvlees of huid rond zich dus laat jullie inspiratie maar gaan (de veggie’s onder ons mogen ook vegetarisch mensenvlees of huid meenemen.)
- Wie het beste zoals deze persoon verkleed komt zal dan ook beloond worden. Dus wees creatief en laat jullie inspiratie maar zien.

Belangrijk

Dit jaar gaan we ook met de fiets op kamp dus voorzie jullie van een fiets die in orde is en met niet al te dikke banden (dus het liefst een koersfiets). Het zal een lang maar plezant tochtje worden, dus smeer die beentjes al maar in. Meer informatie over de rit laten we jullie nog weten in de groep.

En dan hopen we iedereen op kamp te zien staan als kannibaal.

Groetjes jullie liefste leiders,
Kwinten en Mats

Chiro Instuif Feestje bouwen!

Aspiranten

Beste Aspiranten,

We liggen hier nu al maanden te chillen in de wateren van Blaasveld. Maar we hebben ons al ontzettend geamuseerd of niet?

Nu kregen Fredje en ik een belangrijke boodschap door onze zeeschelptelefoon. Koning Neptunus heeft ons dringend nodig in Neverland! Waarom juist dat kon hij niet zeggen over de telefoon dus zullen we naar ginder moeten trekken. Wij stellen voor dat jullie nog 2 weken goed trainen, Jullie vinnen insmeren voor de tocht want Neverland is niet bij de deur!!

Als zeemeermin moet je toch enkele dingen zeker weten

- Het is zeer belangrijk om onder water te kunnen ademen aangezien we lang onder water zullen blijven
- Je moet kunnen genieten van de vrijheid die je krijgt in de grote wateren
- Je hebt helemaal geen dure kleding nodig, zeemeerminnen gebruiken zeeschelpen en hun schubben
- Je haar ligt altijd goed, zeemeerminnen zijn een beetje ijdel
- Als zeemeermin leven wij in een onderwaterkasteel
- Onze beste vrienden zijn de vissen, dolfijnen, schelpdieren,... **Neem dus ook je beste vriend mee maar dan wel in knuffelmaat ;)**
- Zeemeerminnen zijn knap en zeldzaam, jullie zien er altijd stralend uit

Jeanine de patron van de groep, zo goed als altijd aanwezig! Wij kronen jou tot de prinses van de zeemeerminnen

Sephora de flauwe plezante, zonder deze zeemeermin wordt het maar een saaie tocht

Brandi de coördinator van de groep dankzij deze zeemeermin zit de sfeer goed en zal iedereen tijdig in Neverland aankomen

Nikky de casanova zeemeermin, deze zeemeermin moeten we goed in de gaten houden voor ze met een zeemeerman verdwijnt

Pieterrella de krachtpatser der zeemeerminnen, zeemonsters zijn voor jou geen probleem. Dankzij deze zeemeermin zullen we ons altijd veilig voelen

Sabine stille genietter, deze zeemeermin is wat stiller, zal zelf ook geen initiatief nemen maar zal wel altijd mee werken en mee chillen

Thibotina de normale zeemeermin onder de zeemeerminnen. Geen last van zal altijd volgen en goed meewerken met de andere zeemeerminnen

Het is wel duidelijk zonder ons gaat dat daar in Neverland nooit goed komen. Smeer jullie vinnen maar al in voor een bangelijk en onvergetelijke kamp!

Groetjes van toch wel de twee knapste zeemeerminnen van allemaal
Frederika & Robina

Chiro Instuif Feestje bouwen!

INVULLING



Y	X	C	F	B	C	P	B	V	J	Z	N	I	C	A	U	U	I
T	I	N	K	E	R	B	E	L	S	Q	V	L	S	O	E	Y	M
V	D	P	Q	E	B	S	J	J	O	T	R	P	D	K	D	Q	G
F	N	O	F	L	A	M	C	E	Y	N	X	X	R	W	K	M	X
I	D	O	B	N	M	P	U	H	L	E	Q	N	Y	B	R	S	Z
E	L	F	E	N	S	T	O	F	A	N	G	I	V	D	C	H	N
O	Q	K	A	S	S	B	N	K	M	A	X	M	V	W	N	T	Z
W	X	E	N	V	G	A	A	F	E	I	K	R	G	E	O	E	B
Q	J	I	B	K	P	P	W	H	P	D	M	E	D	M	T	O	W
R	K	W	O	R	I	K	M	T	J	N	X	E	S	P	R	J	L
L	W	B	E	T	L	G	E	X	K	I	O	M	Y	H	D	P	E
W	T	T	E	B	W	B	G	R	O	X	S	E	P	B	W	W	F
K	E	I	G	H	M	J	O	I	Y	T	W	E	V	H	B	B	M
P	N	D	J	K	Q	K	Q	F	X	H	O	Z	N	C	S	M	K
L	V	R	A	T	O	H	W	H	Y	P	P	O	L	V	I	I	B
D	X	D	Q	D	C	Y	P	N	Z	X	L	W	B	G	Q	H	T
H	I	D	I	S	Y	O	B	T	S	O	L	G	H	Y	J	C	K
Q	C	L	R	A	H	A	S	H	W	R	H	K	T	U	D	J	D

- BOOT
- INDIANEN
- LOSTBOYS
- VETJE
- ELFENSTOF
- KAPITEIN
- PETERPAN
- WENDY
- HAAK
- KROKODIL
- TINKERBEL
- ZEEMEERMIN

Onze Hoofdsponsors

Vanaf 2014 werkt Chiro Instuif met een systeem van **jaarsponsoring** in plaats van voor elke activiteit apart sponsors aan te spreken. Sinds vorig jaar hebben we besloten om de **handen in elkaar te slaan met Chiro Vita** wat betreft sponsoring. Op die manier steken we elkaar geen stokken in de wielen en kunnen we de handelaars een interessanter sponsorpakket aanbieden.

Hieronder ziet u **onze hoofdsponsors**. Dit zijn allen handelaars die ons nauw aan het hart liggen. Wij willen deze dan ook nogmaals bedanken voor hun jarenlange steun. En aan de neutrale lezer van dit Kontaktje vragen wij het volgende: bekijk deze pagina's aandachtig en **denk aan onze bevriende handelaars bij (het plannen van) uw volgende aankoop.**



DVR - Sanitair



0486/17.40.13

dvr-sanitair@live.be

BARBOK

RAILROAD CAFE

— BLOWFIELD —



APOTHEEK
blaasveld





Brood-Banket Philippe

Kerkstraat 26
2830 Willebroek



SCHRIJNWERKERIJ JENNÉ & ZN

Tuinaanleg De Boeck

Klaterstraat 9A, 2830 Blaasveld

Tel.: 03 866 05 73



**TRANSPORT
DE BOECK**



Dilsu Pizza
Pitta